

Håsjö gamla prästgård blir församlingshem.



Artikel ur LT 15/1 1947

Om allt går efter beräkning kommer församlingsborna i östra delen av Håsjö kommun att få ett eget församlingshem. Sedan något år tillbaka arbetar en kommitté med syfte att restaurera församlingens gamla prästgård vid Håsjö gamla kyrka, vilken av kommunen ställts till kommitténs förfogande. Restaureringen av den gamla prästgården kommer nästan uteslutande att finansieras på frivillighetens väg. Håsjö kommun har anslagit 2.000 kr.

Meningen är att inreda ett församlingshem, där man kan hålla till med syföreningar, fester och begravningar, säger kommitténs ordf. Erik Hammarberg, vid samtal med LT:s medarbetare. Församlingshemmet blir också inrett därefter. I nedre våningen kommer att inrymmas församlingssal och kafferum, samt ett kök även lämpligt att användas till skolkök. Meningen är att kommunen skall använda församlingshemmet för skolköksverksamheten som kompensation för det anslag vi fått från kommunen. I övre våningen skall inredas lokaler för vaktmästare, ett s.k. hembygdsrum och ett rum för scouterna. Vi har tänkt oss att det hela skall bli litet hembygdsbetonat och att församlingsborna skall komma att trivas där så bra som möjligt. Själva grunden är redan iordningställd och under sommaren hoppas vi få nedre våningen färdig.

Kostnadsförslaget för restaureringen är 17.500 kr., men innan allt är färdigt torde hela kostnaden bli närmare 20.000 kr. På frivillighetens väg har hittills insamlats över 11.000 kr., därav kommer en hel del från håsjöbor i församlingen. Ett belopp på 1.000 kr., har ställts till förfogande av Wifstavarfs AB genom dir. Lilliestråle.

Håsjö prästgård byggdes för över 60 år sedan – närmare bestämt 1885 – och var ända tills för ett 15-tal år sedan bostad till församlingens komminister. Sedan dess har huset stått obebott och projektet att restaurera detsamma blir en mycket god lösning av frågan om en samlingslokal för Håsjö -bygdens befolkning i omedelbar närhet till Håsjö gamla kyrka.

Håsjö gamla prästgård blir nu församlingshem.

Artikel ur ÖP 9/5 1947



I Håsjö är man just nu i färd med att ombygga den gamla och halvt förfallna prästgården till ett församlingshem. Restaureringen har kostnadsberäknats till nära 20.000 kr. och på ungefär ett år har man insamlat halva detta belopp.

När Håsjö församling för åtskilliga tiotal år sedan fick sin nya kyrka, kom Skansens grundläggare Artur Hazelius på besök i avsikt att för en ringa penning tillköpa sig den gamla, gedigna klockstapeln. Fordomdags ansåg man uttjanta hus värdelösa, men håsjöborna hade lärt sig älska sin gamla kyrka med stapeln, så den gången fick Hazelius nöja sig med att betrakta stapeln och ta mått på dess bitar för att så gott sig göra lät bygga en kopia av den förnämliga klenoden. Däremot var det nära att den gamla prästgården skulle skatta åt förgängelsen. I femton år stod den där och ansattes hårt av tidens tand. Grunden börjades glida undan, taket trasades sönder och blev öppet för regn och snö. Någon tanke på reparation fanns icke, man hade ju en ny prästgård vid nya kyrkan. Lämpligast vore att riva den gamla. Det var inför detta hot, och synen huru huset förstördes på grund av att det varit obebott i 15 år, som väckte ortsbefolkningen till liv. Här var fråga om ett hus, som under år varit bygdens centrum. Så yppades planen, att prästgården skulle iordningställas till församlingshem och på så sätt på nytt bli en samlingspunkt för bygdens befolkning. Tanke och handling följdes åt, och i dag är planen på väg att realiseras.

Sedan prästgården med domkapitlets medgivande överlämnats av pastoratet till församlingen tog man itu med att insamla medel på frivillig väg och allt eftersom medel kom in skulle man fullfölja restaureringen. En byggnadsplan uppgjordes vars kostnad gick lös på nära 20.000 kr., en svindlande summa med tanke på den ringa befolkningen. Men förslaget var satt i verket och intresset växte spontant fram.

På ungefär ett år har insamlats 9.000 kr. genom gåvor, listor, fester, skördeaktioner, syföreningar, kollekter m.m. Direktör Lilliestråle, Wifstavarf, sände som julklapp 1.000.kr. och håsjösonen J. Stenström i Gastsjön överlämnade strax före sin död 500 kr. Därtill kommer ett stort antal dagsverken. Kyrkofullmäktige ställde i årets stat 2.000 kr. till förfogande

Prästgården står nu på en stabil grund och inom den närmaste tiden sättes arbetet igång. Meningen är att nedre våningen skall bli färdig till hösten. Den skall bestå av en större och en mindre församlingssal samt kök, väl inrett. I övre våningen skall en frist utbyggas mot sjön. Här skall ett kombinerat hembygds- och samlingsrum med öppen spis inredas, därjämte blir här ett gästrum och en vaktmästarbostad.

Ett församlingshem kommer för denna del av församlingen att bli till mycken nytta och glädje. Detta har man insett samtidigt som man velat bevara något gammalt och kärt.

Håsjö gamla prästgård räddad undan förfall, blir församlingshem.

Artikel ur LT 11/9 1947

Håsjö församlingshem
efter reparationen



Arbetet med Håsjö gamla prästgård, som nu en tid legat nere på grund av att murningen försenats, har under hösten återupptagits. Gamla prästgården har, sedan prästgården vid nya kyrkan färdigställts, stått obebodd under en lång följd av år, men räddas nu undan fullständigt förfall och kommer att tagas i anspråk som församlingshem för östbygden.

Redan förra året utfördes det mest krävande arbetet nämligen undanskaffandet av den raserade gråstenssockeln samt betryggande djupgrävning och gjutning av cementsockel, som nu står som säker grundval för det hela. I höst har under en eller ett par kvällar i veckan frivillig arbetskraft med komminister Hammarberg som primus motor utfört en hel del arbete ute på planen mot gamla kyrkan. Den under årens lopp vildvuxna parken har upprensats och vidare har stenarna från gamla sockeln utlagts som gränslinje för södra gårdsplanen, vilket terrass formigt skall höja sig mot prästgården genom påförande av matjord. I prästgården skola samtliga golv omläggas och en vägg borttagas så man får en större samlingshall. I övre våningen skall inredas ett samlingsrum, ett gästrum och vaktmästarbostad. Då det är smått om arbetskraft för snickeriarbetenas utförande torde det icke vara möjligt att, såsom man hoppats, kunna åtminstone provisoriskt taga det nya församlingshemmet i bruk under senhöstens lopp. Ett hundra bekväma och praktiska stolar äro rekviderade för leverans i oktober och då även en hel del andra inventarier, bl.a. en orgel, äro nödvändiga förslår nog icke de kontanta medel som nu finnas tillgängliga utan mera måste uppbringas. Sammanlagt torde kostnaderna komma att uppgå till drygt 20.000 kr. I frivilliga bidrag genom gåvor, listor, skördeaktioner, syföreningar, kollektor m.m. har insamlats omkring 9.000.kr.

När det nya församlingshemmet en gång står färdigt blir det en värdig pendang till den omedelbart nedanför liggande gamla kyrkan som restaurerades och återinvigdes i aug. 1935. I sammanhanget kan omnämnas att länets hövding med sällskap i samband med landstingsmännens "sjukstugeresor" till östra Jämtland gjorde ett första besök i Håsjö gamla kyrka, varvid han uttalade sin stora beundran över det gamla templet. / N. A .E (N. A. Englund ?)

Text fr. samling av Artiklar från Håsjö Jämtlands läns bibl. / Msp